

## Verkort formulier om het heilig avondmaal in de middag- of avonddienst te houden<sup>1</sup>

Wij zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens Zijn opdracht te getuigen van Zijn verzoenend lijden en sterven

Zo gedenken wij aan het avondmaal dat onze Here Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te behouden.<sup>2</sup>

Hij, waarachtig God en waarachtig mens,<sup>3</sup> heeft van het begin tot het einde van Zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken,<sup>4</sup> voor ons gedragen.<sup>5</sup>

Gebogen onder deze zware druk was Hij in de hof van Getsemane dodelijk bedroefd<sup>6</sup>, zodat Zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel.<sup>7</sup>

Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken.<sup>8</sup> Hij werd met hoon en laster overladen<sup>9</sup> om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld<sup>10</sup> zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over om ons met Zijn zegen te vervullen.<sup>11</sup> Aan het kruis heeft Hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen Hij met luide stem riep: *Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten*<sup>12</sup>, zodat wij door God aangenomen en nooit door Hem verlaten zouden worden. Tenslotte heeft Hij door Zijn dood en bloedstorting<sup>13</sup> het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld,<sup>14</sup> toen Hij zei: *Het is volbracht*.<sup>15</sup>

Zo verzekert het avondmaal ons dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Here Jezus Christus zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel<sup>16</sup> van Zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Zo verwierf Hij voor ons de Heilige Geest, Die levend maakt.<sup>17</sup>

Door Hem worden wij ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden.<sup>18</sup> Wanneer wij het avondmaal vieren mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus,<sup>19</sup> en naar de

---

<sup>1</sup> De tweede dienst begint, na intochtlied en Votum en Groet, met de viering van het heilig avondmaal.

<sup>2</sup> Johannes 3:16

<sup>3</sup> Johannes 1:14; Galaten 4:4; Filippenzen 2:6,7

<sup>4</sup> Romeinen 3:23,24; 5:9

<sup>5</sup> Jesaja 53:4; Romeinen 3:25

<sup>6</sup> Marcus 14:34

<sup>7</sup> Lucas 22:44

<sup>8</sup> Lucas 22:54; Galaten 5:1

<sup>9</sup> Jesaja 53:3,4,7; Lucas 22:63, 65; Lucas 23:11, 35-38

<sup>10</sup> Lucas 23:14

<sup>11</sup> Galaten 3:13

<sup>12</sup> Matteüs 27:46

<sup>13</sup> Leviticus 17:11; Hebréeën 9:22

<sup>14</sup> Hebréeën 9:15

<sup>15</sup> Johannes 19:30

<sup>16</sup> Zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus

<sup>17</sup> Johannes 6:63; 2 Korintiërs 3:6

<sup>18</sup> Efeziërs 4:16; Galaten 5:13

<sup>19</sup> 1 Korintiërs 11:26

bruiloft van het Lam<sup>20</sup> in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn alles in allen.<sup>21</sup>

Laten wij in diepe eerbied tot God gaan en bidden:

Barmhartige God en Vader, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd het verzoenend lijden en sterven van Uw Zoon Jezus Christus.

Wij bidden U: wilt U in Uw Woord en sacrament door Uw Geest bewerken dat wij ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Here Jezus Christus overgeven.

Geef, dat wij in onze zwakheid met Hem, als het enige hemelse brood,<sup>22</sup> gevoed worden.

Versterk ons in het geloof dat U onze genadige Vader bent, die onze zonden op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons, als uw geliefde kinderen en erfgenamen,<sup>23</sup> in alles wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben.

Schenk ons uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen maar in Christus leven en Hij in ons.<sup>24</sup>

Geef ons de kracht om, ook wanneer er moeite, verdriet of verdrukking in ons leven komen, de Heiland vol vertrouwen na te volgen en Hem met vreugde en dankbaarheid te dienen.

Geef dat wij onszelf verloochenen en onze Heiland belijden.<sup>25</sup>

Leer ons te midden van de nood van deze wereld<sup>26</sup> met verlangen Hem te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken<sup>27</sup> en doe ons uitzien naar Uw Koninkrijk waar Hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren.<sup>28</sup>

Dit bidden wij U, genadige Vader, in de naam van onze Here Jezus Christus, die naar Zijn belofte altijd voor ons bidt.<sup>29</sup> Amen.

(Hier kan de geloofsbelijdenis worden gezongen of gelezen.)

Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. En twijfel niet, maar geloof, dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met Zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt, als u het brood en de wijn uit Zijn hand ontvangt.

(Bij de communie:)

Het brood, dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus.

Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.<sup>30</sup>

---

<sup>20</sup> Openbaring 19:6-9

<sup>21</sup> 1 Korintiërs 15:28

<sup>22</sup> Johannes 6:35-38

<sup>23</sup> Titus 3:7

<sup>24</sup> Handelingen 17:28; Galaten 2:20

<sup>25</sup> Matteüs 10:38; Matteüs 16:24; Marcus 8:34; Lucas 9:23; Filippenzen 2:2-8;

1 Petrus 5:5

<sup>26</sup> Romeinen 8:22

<sup>27</sup> Filippenzen 3:21

<sup>28</sup> Jesaja 25:6-9; Matteüs 22:4; Openbaring 19:9

<sup>29</sup> Romeinen 8:34; Hebrëeën 7:25

<sup>30</sup> Matteüs 26:26; Lucas 22:19; 1 Korintiërs 10:16; Galaten 1:4

De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus.

Neemt die, drinkt allen daaruit; gedenkt en gelooft, dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.<sup>31</sup>

Geliefden, laten wij, nu de Here aan Zijn tafel onze zielen gevoed en versterkt heeft, Hem danken en prijzen:

(hier wordt een loflied gezonden of Ps.103:1-4 en 8-12 gelezen.)

(Hierna volgen de Schriftlezingen en de verkondiging.)

---

<sup>31</sup> Matteüs 26:27,28; 1 Korintiërs 10:16